

29 oktober 1970

Op die dag, 45 jaar geleden, had Hr. Ms. de Friesland, D 812, zich gemeld op Aruba. Wij waren in die tijd stationsschip voor 9 maanden in de West.

**Bill Boots**, telegrafist en ikzelf **Gerard Derksen**, seiner, wilden meteen wel even gaan stappen. We kenden Aruba wel redelijk goed om dat we ook al met Hr. Ms. Amsterdam, de D 819, hiervoor een term van 9 maanden in de West waren geweest en toen ook regelmatig Aruba hadden aangedaan.

We besloten allereerst naar San Nicolas te gaan.

Sint Nicolaas of San Nicolas is een plaats in het zuidoosten van Aruba. Sint Nicolaas ligt 19 kilometer ten zuidoosten van Oranjestad.

In de gezellige kroegen aldaar hebben we ons tegoed gedaan aan allerlei lekkere drankjes en hapjes. Misschien, ik weet het niet meer precies, net iets teveel. In de avond zijn we teruggegaan naar Oranjestad.

We zagen een opvallende politieauto staan. Het was al behoorlijk donker, zowel op straat als in ons hoofd. Ik weet niet meer van wie het idee was maar we besloten om te kijken of de auto open was. Dit was niet het geval maar we wilden hem toch openkrijgen. Dit moet kennelijk met veel lawaai zijn gegaan omdat we vervolgens overal zeer scherp en hard gefluit hoorden. We werden omsingeld door politiemensen en aangehouden.



De nacht hebben wij doorgebracht in de cel terwijl wij regelmatig het bekende lied zongen: *oh, Aruba, vloog je maar in brand*. Ook al weer niet zo handig.

Na onze vrijlating, kwamen we 's morgens vroeg aangestrompeld in de richting van Hr. Ms. Friesland. Wij zagen onze commandant op de brugvleugel staan. Hij stond zo hoog en wij waren daar beneden. De blik van hem naar ons zag er niet goed uit.



Toen we in die morgen het politiebureau hadden verlaten vroegen we ons meteen af hoe we zo stom konden zijn om te proberen een politieauto te jatten.

We zijn er nooit uitgekomen waarom we dat gedaan hadden en we weten ook niet wat voor een straf we destijds hebben gehad. Dat zijn we allemaal vergeten. Gek he.

Was getekend  
Gerard Derksen

Voormalig seiner-telexist der Koninklijke Marine 1966-1972.